

Kerkdiensten

De kerkdienst is voor ons het hoogtepunt in de week. Samen zingen, bidden, en luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Kerkdiensten zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kruiskerk: Anerweg-Noord 8
7775 AS Lutten

De Lantaarn: Anerweg-Noord 40
7775 AS Lutten

De Kapel Schuineslootweg 104
7777 RD Schuinesloot

Kerkdiensten:

Kruiskerk	09:30 uur
Lantaarn	09:30 uur
Kapel:	9:30 / 11:00 uur

Oppas

Iedere zondag is er oppas in Pro Rege en de Rank, de gebouwen naast de kerk.

Contactpersoon Kruiskerk: Manouk Mulder

✉ manouktubben14@hotmail.com

Flame

Tijdens de preek zijn de kinderen (4-12 jaar) bij de kindernevendienst Flame. Contactpersoon:

Annet Potgieter ✉ annetkamp@hotmail.com

De Ontmoeting

5x per jaar laagdrempelige diensten voor jong en oud. Contactpersonen: Janko en Karla Ekkel

✉ jakaleno@outlook.com

Contact

Voel je vrij om contact op te nemen met iemand van onze gemeente, voor gebed of pastorale vraag. Voor vragen aan de predikant kunt u bellen/ mailen:

Predikant

ds. Christiaan Post 06-14406464

✉ ds.jcjpost@gmail.com

ds. Harry Hoogeveen 06- 28249813

✉ ds.h.hoogeveen@pm.me

Scriba

Jenneke Smid 06-57231144

Geke Euving 06-18893124

✉ emmausgemeentelutten@gmail.com

Diaconie

De diaconie is er voor vragen, om materiële hulp in noodsituaties op te vangen en hier een gepaste oplossing voor te vinden.

Contactpersoon: Henk Bril

✉ henkbril64@kpnmail.nl

Discipelschap (huddel) en catechese

Huddels zijn een vorm van onderwijs waarin twee vragen centraal staan: 'Wat zegt God?' en 'Wat wil Hij dat ik doe?'

Catechese (Transform) is er vanaf 12 jaar. Neem contact met de scriba voor meer informatie.

Kringwerk

Er zijn verschillende gespreksgroepen, verenigingen, en Gemeente Groei Groepen. Voor meer informatie: www.pglutten.nl

Janneke Slot: ✉ janneke_slot@yahoo.com

Léontine v Noord: ✉ leontinez@hotmail.com



Protestantse Gemeente

Lutten-Slagharen-Schuinesloot



Nov. '21

Emmaüsgemeente

Het kloppend hart

De Protestantse Gemeente Lutten-Slagharen -Schuinesloot is sinds 22 juli 2021 een nieuw gefuseerde kerkelijke gemeenschap.

In deze folder, het kloppend hart, vindt u een beschrijving van hoe we als nieuwe gemeente in het leven willen staan, namelijk:

Wij willen een gemeenschap zijn waarin het leven van Jezus Christus centraal staat. Onze opdracht "God liefhebben en de naaste als jezelf" nemen we serieus en proberen we tot uiting te brengen.

Wij, alle gemeenteleden **samen** vormen, in verbondenheid met Jezus, eigenlijk het kloppende hart van onze gemeente.

Dit betekent dat we in **navolging** van hem willen (leren) luisteren en liefhebben, in dialoog zijn met de *ander*, en willen doen wat hij van ons vraagt.

We weten ons **betrokken** op elkaar en verlangen naar groei in geloof, gemeenschap en getal.



Hoe ervaar je dat?

We geloven in eenheid.

We willen voor iedereen kerk zijn. Door een open houding naar de ander aan te nemen, door onze luisterhouding en de dialoog aan te gaan zoeken we die eenheid. In onze vergaderingen en bijeenkomsten, maar ook in ons gewone dagelijkse leven proberen we te werken aan eenheid.

We geloven in verbinding.

Leden zoeken naar verbinding door het inzetten van hun gaven en talenten ten behoeve van de opbouw van het Koninkrijk van God. Dit wordt zichtbaar in het werk van onze ambtsdragers, wijkmedewerkers en vrijwilligers.

We geloven in zorg en aandacht.

Leden zijn zich bewust dat als één lid lijdt, allen lijden en als er vreugde is alle anderen delen in diezelfde vreugde.

Leden leven met elkaar mee en zijn zich bewust dat iedereen op zijn/haar manier zorg en aandacht voor de ander kan hebben en zo een bijdrage kan leveren aan onze opdracht.



Waaruit blijkt dat?

We nemen onze verantwoordelijkheid en zetten onze gaven, tijd en geld in voor de opbouw van de gemeente. We willen op respectvolle wijze met elkaar omgaan. Er is ruimte voor gesprek als er vragen of opmerkingen zijn. We zijn oprecht betrokken en staan open voor andere meningen en verbeterpunten.

We weten ons verantwoordelijk voor elkaar.

Er is een voortdurende vorm van betrokkenheid op elkaar. Deze wordt zichtbaar in de wijkteams waarin de focus ligt op verbinding. Wijkmedewerkers leggen bezoeken af in de wijk en zorgen wat we met een mooi woord noemen voor het 'aandachtspastoraat'.

We willen een cultuur ontwikkelen waarin we God eren en aanbidden, elkaar toerusten en bemoedigen. In al onze ontmoetingen streven we ernaar om elkaar tot zegen te zijn. Gebed vinden we daarin belangrijk.

We streven naar eenheid, omdat we geloven dat deze eenheid zal leiden tot groei.

We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leerproces (discipelschap) en dat van onze kinderen, en zoeken samen naar groei in geloof.

We willen een gastvrije gemeente zijn, zoals de Emmaüsgangers. Dat betekent dat we in gesprek zijn met de *ander*, samen op weg gaan en werken aan onze opdracht. Voor iedereen is er plaats in deze Emmaüsgemeente. *Wees welkom!*